

VAN DE VOORZITTER...



Beste Rabbedabben en Rabbedinnen,

Het nieuwe seizoen is alweer van start gegaan, dat dit jaar een extra dimensie had vanwege 11-11-11. Een aantal mensen heeft deze gelegenheid aangegrepen om deze dag in Roermond of Maastricht feestelijk te openen, dus de stemming zit er al vroeg in bij deze mensen.

Zoals gewoonlijk kijk ik terug op het voorbije seizoen dat weer formidabel verlopen is.

Met de jeugd gingen we tijdens de herfstvakantie een leuke buitenactiviteit doen nl. paintbal schieten in de Brabantse bossen. Er werden 2 gemengde groepen gemaakt van groot tot klein en jongens en meisjes door elkaar. Wat dan opvalt is dat men in 'oorlogstijd' op elkaar is aangewezen en mekaar moet helpen en beschermen van groot tot klein.

Als afsluiting werd een feestmaal genuttigd bij Cafe bie Winy.

Aangezien we voor het 2^{de} opvolgende jaar dezelfde Prins en Prinses hadden konden we terugvallen op een ervaren koppel dat wist wat Carnaval vieren inhoudt.

De Prinsenreceptie werd zeer goed bezocht door vrienden, kennissen en verenigingen. Sjing Boem uit Kelpen nam zelfs de Joekskapel van de Kujeldreiers mee, wat een aangename verrassing was. Toen ook nog de Moererbuuk uit Ell met een volle bus arriveerden was het feest compleet.

De Bonte Avond was wederom gezellig. Vooral de jeugdspelers hadden het goed naar hun zin. Hun inzet is misschien wel een inspiratiebron voor andere [jeugd] spelers om aan te sluiten bij onze Bonte Avond.

De Sleuteloverdracht werd dit jaar weer door de oude gemeente Hunsel georganiseerd en daardoor waren wij als Rabbedabben nauw betrokken bij dit evenement, wat mede door een aantal vrijwilligers vanuit de Halerse gemeenschap een prachtig feest werd, waarvoor nog dank aan diegenen die meegeholpen hebben.

Tenslotte staan we voor een nieuw seizoen met nieuwe mensen met nieuwe ideeën met nieuwe kansen wat weer een uitdaging wordt om er gezamenlijk een mooie tijd van te maken met een goede Bonte Avond. Her en der naar recepties gaan naar de jeugd en 'grote' sleuteloverdracht en niet te vergeten de Dolle Dinsdag met hopelijk net zo'n grote optocht als afgelopen jaar.

Bij deze sluit ik af met mijn motto:

**SAMEN KUNNEN WE ALLES,
ALLEEN KUN JE NIETS !**

Alaaf
Jos Mousset

