

Van de voorzitter...



Beste Rabbedabben en Rabbedinnen,

Met het volgende carnavals seizoen in het vooruitzicht blik ik even terug op het afgelopen seizoen.

Een seizoen dat lang lijkt, maar eenmaal begonnen, voorbij vliegt. In de aanloop van het vorig seizoen zijn we met een bus vol Halerse jeugd naar het Limburgs Museum geweest waar we uitleg kregen over het ontstaan van Limburg en de Limburgse Carnaval. Dat de verkleedsessie tijdens ons bezoek in de smaak viel blijkt wel uit de vele leuke (foto)momenten. Vervolgens gingen we samen nog een partijtje bowlen en laserschieten en na afloop was er nog een gezellig friet-diner. Een zeer geslaagde middag die zeker navolging zal krijgen.

De opening van het carnavalsseizoen in november voor de kleine jeugd werd matig bezocht desalniettemin werd het fiets/skelter versieren toch een gezellige middag.

Tijdens de nieuwjaarsduik bij de Uffelse Molen hadden we de eer om het startschot te geven, maar aangezien het water een beetje "hard" was moest John eerst een gat zagen alvorens hij een duik kon nemen. Ondanks de vrieskou toch een leuke ochtend.

Ondertussen werd ook hard gewerkt aan de bonte avond die door alle betrokkenen met plezier wordt samengesteld en uitgevoerd, iets wat gelukkig wordt onderkent door de vele bezoekers van afgelopen jaar, waarvoor bij deze nogmaals dank.

Dat de sleuteloverdracht nieuwe stijl weer langzaam begint te leven onder de bevolking van Leudal bleek wel tijdens de jeugd en "grote" sleuteloverdracht: een grote feestende massa mensen die genoten van optredens van diverse artiesten.

Hieruit blijkt weer eens te meer dat, als men samen iets doet, in dit geval 16 verschillende carnavalsverenigingen met ieder zijn eigen achtergrond, er toch een geweldig evenement van de grond komt.

Alvorens ik afsluit spreek ik de hoop uit dat het komende seizoen weer een leuke tijd wordt voor ieder die er bij betrokken is en dat de Dolle Dinsdag met de optocht weer prachtig en druk wordt.

Bij deze nog mijn motto :

Samen kunnen we alles, alleen kun je niets !

Alaaf,

Jos Mousset,
Voorzitter en Vorst V.V. De Rabbedabben

