

Van de voorzitter...



Beste Rabbedabben en Rabbedinnen,
De zomer is nog maar net voorbij of de eerste tekenen van carnaval hangen alweer in de lucht, de 11e van de 11e oftewel Sint Maarten, dan beginnen we weer aan een volgende ronde. De eerste ronde van onze raad van half elf zit er op, een bewogen ronde mag ik wel zeggen.

De aarzelende start van onze vereniging kwam in een stroomversnelling nadat L1 radio en tv lucht hadden gekregen van de plannen om in Haler een raad van elf te beginnen.

Dat we, ondanks dat we niet met 11 personen waren, toch van start zijn gegaan, en ludiek de naam "raad van 1/2 elf" hebben aangenomen heeft ons veel positieve reacties opgeleverd, zowel van de kant van grote carnavalsverenigingen alsook de kant van de media.

De uitnodiging van L1 om onze opwachting te maken tijdens de live tv uitzending van de "boete gewoene boetezitting" te Venlo heeft veel indruk op ons allen gemaakt; de jongste carnavalsvereniging van Limburg en de oudste 15 x 11 stonden gebroederlijk naast elkaar op het podium. Ook de Sleuteloverdracht nieuwe stijl, d.w.z. alle 16 carnavalsverenigingen van Leudal samen in een feestpaviljoen, is een geweldige happening waar men jong en oud en alleen maar vrienden tegenkomt.

De Bonte Avond, die door veel vrijwilligers wordt gedragen, was weer van hoge kwaliteit dit jaar. Iets wat we natuurlijk met zijn allen weer zullen proberen te evenaren.

Ook bezochten we met de jeugdprins en prinses de prinsenreceptie te Ell van prins Cris die toen eigenlijk al in Haler woonde! Dat dat bezoekje in Ell zeer gewaardeerd werd, werd ons duidelijk tijdens de Dolle Dinsdag in Haler. Toen werden we verrast door een tegenbezoek van de Eller carnavallisten die met een grote bus volk en muzikanten de zaal op zijn kop kwamen zetten, iets wat hen heel goed lukte want de stemming bleef nog lang supergezellig zoals carnaval hoort te zijn.

Al met al een bewogen jaar waar we op terug kijken, waar we hebben gebouwd aan iets waar de fundamenten ervan al jaren lagen, n.l. de Halerse carnaval.

Bij dezen spreek ik de hoop uit dat de carnaval en alles eromheen in Haler blijft bestaan en zelfs groeit. Als we samen bouwen, samen doen, samen feesten, ben ik er zeker van dat we weer een prachtige tijd tegemoet gaan. Voor hem of haar die dit aanspreekt staat het altijd vrij om zich aan te sluiten bij onze groep.

Samen kunnen we alles, alleen kun je niets!

Alaaf,

Jos Mousset,
Voorzitter en Vorst V.V. De Rabbedabben

